

Van de redactie . . .

Een nieuw seizoen

Met frisse moed wordt het nieuwe schooljaar gestart door alle jonge mensen op school, ook in onze parochie. Voor sommigen wordt het een bijzonder kerkelijk seizoen, omdat ze zich gaan laten vormen. In de parochiegemeenschap wordt er in het algemeen door veel mensen veel werk verzet om het samen kerk zijn met elkaar handen en voeten te geven. Ook uw redactie is weer begonnen en het eerste resultaat hebt u al weer in handen: het eerste parochieblad van het seizoen 2013-2014. En ook wij zijn gestart met goede voornemens.

Voor één van die goede voornemens hebben wij uw hulp nodig. Het gaat om het volgende. Wij krijgen alle kopij aangeleverd via de mail van het parochieblad. Vrijwel alle mensen die ons stukken mailen voor het blad, zetten in de regel “onderwerp” van de mail een mededeling als “kopij parochieblad.” Kunt u zich voorstellen hoe ons redactiewerk er dan uitziet? Wij moeten alle mails, meestal ook de bijlage, steeds openmaken om te kijken wat er ook al weer in zat. Of we moeten alles gaan uitprinten voordat we kunnen vergaderen. Niet efficiënt, én zeker niet milieubewust.

Daarom vragen wij iedereen die kopij aanlevert om voortaan in de onderwerpsregel het onderwerp, of de titel, van het te plaatsen artikel te zetten!

In de periode van dit blad valt het Vormsel. En de vredesweek. Daarover is te lezen in dit blad. U treft natuurlijk ook onze vaste rubrieken aan, en berichten vanuit onze eigen parochie, de column van André van Belkom, en berichten vanuit het bisdom.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesgenoegen!

Hannie Hofland

Van de pastores . . .

Vredesweek (21-29 september)

Boven mijn bureau in mijn werkkamer thuis hangt al minstens 25 jaar de tekst van een Indiaans gebed dat ik ooit van mijn inmiddels overleden tante Franciscanes heb gekregen. Daarop staat: *Great Spirit. Grant that I may not criticize my neighbour until I have walked a mile in his moccasins.*

Ofwel: Grote Geest, schenk mij, dat ik mijn naaste niet zal beoordelen, voordat ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.

Wij mensen hebben ons oordeel vaak wel klaar als ons gevraagd wordt iets over een ander te zeggen. Hoe kijken wij eigenlijk tegen elkaar aan? In onze samenleving valt daar nog heel wat over te zeggen. De verwijdering tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en eigenlijk in heel West Europa is bepaald niet verdwenen. Steeds zijn er incidenten die negatieve vooroordelen oproepen en groepen tegen elkaar opzetten. Ook op wereldniveau zien we hoe bevolkingsgroepen elkaar verketteren.

De afgelopen tijd hebben wij het kunnen zien in Syrië en de laatste weken in Egypte. De commotie rondom de spotprenten een tijdje geleden, de aanhoudende berichtgeving over radicale islamitische jongeren of over ‘gedragsregels in de stad’ zijn hier voorbeelden van. Hoe vaak hebben wij het niet over zij en wij. En wij, dat is natuurlijk goed, maar zij....! Een hoofddoek, dat kan nooit goed zijn. Een arabisch uiterlijk, daar moet je maar liever uit de buurt blijven. En die Marokkaanse jongeren, daar is altijd wat mee.

Hele bevolkingsgroepen worden zo over één kam geschoren, veroordeeld en de kloof wordt steeds groter. Maar kennen wij hen wel? Weten wij wel over welke mensen wij spreken? Zijn zij niet net als wij, met hun pijn, hun verdriet, hun liefde, hun eenzaamheid? Zijn zij niet net als wij kinderen van dezelfde God?

Toen ik tijdens mijn studie in Utrecht in de thuiszorg werkte, ben ik bij heel wat bij buitenlandse gezinnen in huis geweest. Bijna altijd weer werd ik geraakt door de grote gastvrijheid die de mensen uitstraalden. Ik weet hoe dankbaar de mensen waren als je de moeite nam om echt met hen in gesprek te gaan. Hoe moeizaam dat soms ook ging. En weet u; Hun huis is anders ingericht dan het onze en als ik binnenkwam moest ik slippers aan. Ze spraken niet altijd goed Nederlands en ze aten ook niet als wij. Maar verder, verder zijn het gewoon mensen als u en ik, met hun vreugde en

verdriet. Soms trots op hun kinderen en soms ook bezorgd over hoe het allemaal moet gaan.

In september begint de vredesweek en daarom wil ik ons allemaal uitdagen om eens een stukje in elkaars mocassins, in elkaars schoenen te gaan lopen. Pas wanneer je je eigen vooroordelen loslaat, pas wanneer je elkaar ruimte geeft, met elkaar durft te praten over je religieuze en culturele achtergrond en wat daarin van waarde is, met elkaar durft na te denken over scholing en werk, pas dan komen wij elkaar nabij. Dan heb je ruimte om jezelf in die ander te ontdekken.

Jezus vraagt ons ook om los te laten, te breken met jezelf, met je eigen starheid, met je eigen vooroordelen met alles wat een mens beperkt om tot een ander te komen en door alle moeilijkheden heen hem te volgen. Wij mogen Jezus volgen, die mens waarvan Petrus zegt: ‘U bent de Messias.’ En die Messias is niet groot en machtig. Hij zal Jeruzalem niet van de bezetter bevrijden. Hij zal nabij zijn aan de kleine en kwetsbare mensen. Hij zal Gods liefde zichtbaar en tastbaar maken in de wereld. Hij zal onrecht aan de kaak stellen en uiteindelijk zal hij het moeten bekopen met de dood. Het is niet wat je van een Messias verwacht. Geen weg van roem en grote daden.

Toch worden wij uitgenodigd om Hem te volgen. Om het vertrouwde los te laten en nieuwe wegen te durven zoeken. Om Gods weg te gaan in deze wereld. Hoe moeilijk dat soms ook is. Jezus veroordeelde de mensen die hij tegenkwam niet. De vreemdelingen, de tollenaars, de hoeren, de melaatsen, de uitgestotenen. Hij liep een stukje met hen op, ging bij hen eten, luisterde naar hun verhaal en gaf hen weer ruimte om te leven. En wij, u en ik, wij mogen in zijn voetsporen gaan.

Als wij durven zeggen dat wij Christenen zijn, volgelingen van Jezus, dan heeft dat ook consequenties voor ons eigen leven. Dan mogen wij, net als Hij met elkaar op pad gaan, misschien wel even in elkaars mocassins lopen, zonder vooroordelen, met ruimte voor echte ontmoeting. Dan mogen wij elkaar leren kennen in ons anders-zijn, maar vooral ook in alles waarin wij gelijk zijn als kinderen van God. Zo mogen wij Gods liefde en vrede brengen en ontvangen, dichtbij, maar misschien ook wel verder weg. Moge dit onder ons waar worden....

In deze geest wens ik u en jullie allen, mede namens pastor Józef Okonek, vrede en alle goeds toe.

pastor Dorenda Gies

3

Stephanusvuur jaargang 58 – nr 5

Misintenties, hoe zit dat eigenlijk?

In onze parochiegemeenschap kennen we de gewoonte om intenties vooraf op te geven of op te schrijven in het intentieboek. Intenties zijn bijvoorbeeld overledenen waar we voor willen bidden, noden die we aan God voor willen leggen, dankbaarheid die we willen uiten in gebed. Maar hoe is dat eigenlijk precies geregeld met die intenties?

En is er verschil tussen de betaalde intenties die u vooraf opgeeft en de intenties die u in het intentieboek opschrijft en waar u een vrije gift voor kunt geven?

Vroeger, toen er nog elke dag een mis was, waren deze dingen duidelijk geregeld, maar in deze tijd zijn sommige dingen wat verschoven.

Om te beginnen geef ik u daarom iets meer informatie over de oorsprong van de misintentie en de betaling daarvan en de veranderingen die zijn opgetreden.

Vele katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave te geven (gewoonlijk misstipendium genoemd) met de bedoeling dat de door hen opgegeven intentie als speciale intentie in de eucharistieviering wordt opgenomen (misintentie genaamd). In het volksmond werd hiervoor de weinig gelukkige uitdrukking 'een mis bestellen' gebruikt. Zoals de naam al zegt betreft het misstipendium een geldelijke gave in verband met de mis of eucharistieviering.

Het gebruik van het misstipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken van de gaven (de offerande) in de eucharistieviering brachten de gelovigen hun gaven (aanvankelijk in natura en later in geld) naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering, van het delen in de zelfgave van Christus, waren bestemd voor het werk van de kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester. De afdracht van het misstipendium is dan feitelijk een deelnemen aan het gereed maken van de gaven voorafgaand aan de eucharistieviering.

De praktijk betreffende het misstipendium is veranderd: Het aantal eucharistievieringen is sterk verminderd vanwege het teruglopend aantal priesters; Deelname aan de eucharistievieringen beperkt zich veelal tot de vieringen van de zondag;

De gelovigen verlangen veelal dat zij bij de eucharistieviering waarin tot de door hen opgegeven intentie wordt opgenomen, aanwezig kunnen zijn; De wijze van honorering van de priesters in Nederland is gewijzigd: besloten is dat priesters die in een parochie benoemd zijn het misstipendium aan de parochie dienen af te dragen, omdat de priesters tegenwoordig voor hun levensonderhoud rechtstreeks een vergoeding ontvangen van de parochiegemeenschap.

(Bron: Handleiding ten dienste van misintenties, misstipendia en fundaties, De Nederlandse Bisschoppen, 6 maart 2001)

Ook in onze parochie hebben wij niet elke week, laat staan elke dag, meer een eucharistieviering. Toch kunt u nog steeds misintenties opgeven. Tot nu toe werden deze intenties in een aparte voorbede meegenomen.

Vanaf oktober zullen wij deze intenties nog nadrukkelijker een plek geven in onze liturgie. De vooraf opgegeven misintenties zullen op zondag aan het begin van de viering apart worden vermeld. Bij een eucharistieviering zullen deze intenties, als het overledenen betreft, ook in het eucharistisch gebed worden meegenomen.

Wanneer er die zondag geen eucharistieviering is, zal de intentie als gebedsintentie wel aan het begin van de viering worden genoemd en zal pastor Okonek deze intentie in de gebeden van zijn dagelijkse eucharistieviering meenemen.

Naast de vooraf opgegeven misintenties kan iedereen persoonlijke intenties vlak voor de viering opschrijven in het intentieboek. Deze laatste intenties worden in de voorbeden meegenomen.

Deze gebedsintenties zijn een uitdrukking van de onderlinge verbondenheid van de leden van onze parochiegemeenschap. Deze verbondenheid met de parochiegemeenschap kan er toe leiden dat degene die de intentie inschrijft geheel vrijwillig een geldelijke bijdrage geeft voor de parochie.

In het parochieblad onder het liturgisch rooster kunt u zien hoe u misintenties kunt opgeven.

Mede namens pastor Józef Okonek,
pastor Dorenda Gies

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

Geen familieberichten

De persoonsgegevens in de parochieadministratie van parochianen vallen onder Regeling Bescherming Persoonsgegevens Parochies en natuurlijk het algemeen Nederlands burgerlijk recht.

- Artikel 9:

Verstreking van persoonsgegevens aan derden -

Persoonsgegevens worden door het parochiebestuur uitsluitend verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit de doelstellingen van de verwerking dan wel wordt vereist ingevolge een wettelijk of kerkelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de betrokkene.

Publicatie op de website is publiek en vloeit niet voort uit de doelstellingen van de verwerking.

Een ieder op de wereld kan het namelijk lezen.

Voor publicatie zou toestemming nodig zijn van de personen zelf.

Kortom:

het is voor ons niet mogelijk om een parochiekroniek / familiegegevens op deze website te publiceren. Ook niet in deze weergave van het parochieblad



Van het bestuur . . .

10 JAAR



KINDERKOOR
DE STEPHANNOOTJES

Op 22 september a.s. vieren we tijdens de parochiedag het 10-jarige bestaan van ons parochiële kinderkoor De Stephannootjes.

Na een feestelijke viering met pastor Gies, natuurlijk met muzikale ondersteuning van De Stephannootjes, maken we er een gezellige parochiedag van.

Het programma bestaat uit:

- koffie, thee, limo en krentenbrood
- twee workshoprondes van elk drie kwartier
- 🕒 ondertussen zullen er pannenkoeken gebakken worden
- 🕒 er zullen speelmogelijkheden zijn voor klein en groot
- 🕒 tot slot zal er een open podium zijn

We verwachten dat we om 16.00 uur de dag af kunnen sluiten.

Meer informatie is in de hal van de kerk te vinden zijn en op de website (www.rkkerkmeppe.nl). Daar is het ook mogelijk om je op te geven voor een workshop of het open podium.

Van de werkgroepen . . .

Christelijk Mannenkoor Meppel

Zondag 29 september komt het Christelijk Mannenkoor Meppel voor de derde keer in onze parochie zingen tijdens de viering. Het koor staat nog steeds onder leiding van J. Rodenhuis en wordt begeleid door organist R. Post.

Het koor zal onder meer ‘Gott nur allein, de ‘Welsh hymn tune’ en ‘Du Herr Jesu’ zingen.

De viering begint om 10.00 uur, waarin pastor Gies zal voorgaan.

Vormselviering

Zaterdag 12 oktober a.s. is er om 19.00 uur een vormselviering in onze kerk.

De vormelingen zijn Darek, Sophie, Martina, Else en Marthe.

Zij hebben zich gedurende een lange periode onder leiding van Sietske en Frank voorbereid op deze dag, daarbij gesteund door pastor Dorenda Gies. Een bijzonder woord van dank voor het gastgezin, dat zoveel tijd voor deze jonge parochianen heeft vrijgemaakt. Zij zullen ongetwijfeld zeggen dat de gesprekken met de aanstaande vormelingen ook hen veel energie heeft gegeven.

Dat geldt overigens ook voor Rik en Tom, die weliswaar niet gevormd worden, maar wel aan de voorbereidingsperiode hebben deelgenomen.

Het derde van de zeven sacramenten is het Vormsel. De materie van het sacrament is de olie, het chrisma, dat de reinheid van het geweten voorstelt en uit balsem, die de geur van de goede, betrouwbare naam met zich draagt. Het eerste sacrament, het doopsel, wordt bevestigd met ‘het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’. Je kunt nu zelf bevestigen dat je bij de kerk wilt blijven.

Vicaris-generaal P. Wellen en pastor D. Gies zullen in de viering voorgaan en natuurlijk zal ook het jongerenkoor, waar vier vormelingen zelf deel van uitmaken, de viering muzikaal ondersteunen.

Wij wensen alle betrokkenen een goede viering toe.

Na de viering is er onder het genot van een kopje koffie de gelegenheid om de vormelingen te feliciteren.

Omdat de vormselviering op zaterdagavond plaatsvindt, zal er zondag 13 oktober geen viering zijn.

Rozenkransgebed

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerk is er iedere dinsdag om 18.45 uur de gelegenheid om het rozenkransgebed te bidden.

Evangelieboek

Het evangelieboek, dat enkele weken ontbrak in de vieringen, is terug van een restauratie. Door het intensieve gebruik raakte de ‘rug’ beschadigd. Een medewerker van het drukkerijmuseum in Meppel, Joop, heeft het boek gerepareerd, waarvoor dank. Het evangelieboek was een cadeau van het Samenwerkingsverband bij de inwijding van de huidige kerk aan de De Vos van Steenwijklaan.

Wij hopen met dit evangelieboek nog vele inspirerende vieringen te kunnen vieren.

Met hartelijke groet, namens de werkgroep Liturgie, Taco Hofland.

Nationale ziekendag

Op zondag 8 september wordt weer de nationale ziekendag gehouden. In de woord en communieviering op deze zondag besteden ook wij weer aandacht aan de zieke mens in ons midden. De liturgie is hiervoor speciaal aangepast door Pastor Dorenda Gies en leden van de werkgroep contactpersonen. Dit jaar is het thema van de viering : “Ziek zijn . . . niet alleen, maar samen”. Pastor Gies, gaat voor in deze viering en het gemengd koor zal zingen. Er is weer een bloemenactie. De contactpersonen brengen een bloemetje bij zieke parochianen in hun wijk. Maar u als parochiaan kunt ook een bloemetje meenemen en bezorgen bij een ziek familielid of een zieke buur of vriend. U kunt een boeketje afhalen na de viering bij de contactpersonen, die bij de bloemen staan om ze uit te delen.

Na de viering is er onder het genot van een kopje koffie of thee tijd voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Mocht u als parochiaan graag bij deze viering aanwezig zijn, maar u heeft geen vervoer of u heeft begeleiding nodig, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon in uw wijk of bellen naar 0522-253237 of 0522-253418

U bent van harte welkom.

Werkgroep contactpersonen

Contactpersonen

Koedijkslanden	A. Hertsenberg	0522 256694
	B. Flederus	259701
	M. Faber	241791
	A. van Dijk	260650
Bergierslanden	M. Faber	241791
Oosterboer-Ezingebuurt	A. van Houten	262603
	A. Schobben	263198
Haveltermade	M. J. Westra	252766
Centrum	J. Knape	259726
	M. Mentink	256852
	T. Withaar	244383
	M. Leeuw	281473
Wanneperveen	D. Helmich	443195
De Wijk-Koekange	B. Boldewijn	463035
Staphorst	S. Evers	491988
Nijeveen	M. Schiphouwer	491194
Havelte-Uffelte		
Ruinerwold	F. Huser	481550
Reggersoord-Schiphorst	A. Pragt	253909

Vacatures redactie St Stephanusvuur

Eind dit jaar stop ik met het werk voor het parochieblad. Om dit parochieblad goed te kunnen maken is het nodig dat er twee mensen bijkomen.

1. Algemeen redactielid
2. Iemand die verstand heeft van het maken van een lay-out voor een blad.

Ik hoop dat er enkele mensen zijn die dit dankbare werk op zich willen nemen. Ons parochieblad wordt goed gelezen en hoog gewaardeerd.

André van Belkom

Beschouwing . . .

Revolte in de RK Kerk

Onder deze kop stond een artikel in een landelijk dagblad over de veranderingen in onze kerk.

Bezielde Verband, een grote basisbeweging in de RK kerk roept Paus Franciscus op om orde op zaken te stellen in de Nederlandse kerkprovincie en de Nederlandse bisschoppen terug te fluiten.

De beweging krijgt steeds meer steun voor deze ‘revolte’ tegen kardinaal Wim Eijk en zijn collega-bisschoppen van gepensioneerde priesters, pastoraal werkers en abten en oversten van orden en congregaties. De bezorgdheid is vooral dat het conservatieve beleid van de bisschoppen nog meer mensen de kerk uit zal jagen dan er al door de ontkerkelijking vertrekken.

Voorzitter Ad de Groot van Beziel Verband: “Paus Franciscus heeft een heel andere visie op de kerk dan Kardinaal Eijk. Voor de paus staan de lokale gemeenschappen centraal en die worden nu in rap tempo gesloten in Nederland. Megafusies van parochies zijn de doodsteek voor levendige gemeenschappen.

De paus zegt gewoon ‘laat de priester rondreizen naar de gelovigen’; kardinaal Eijk zegt ‘laat de gelovigen maar naar de priesters komen’. Dus richten we ons nu tot het Vaticaan”.

Door het priestertekort en de slinkende financiën blijven er nog zoveel eucharistische centra (kerken voor de heilige mis) over als er priesters zijn. Sinds de jaren 60 kent Nederland zogenaamde pastoraal werkers, academici die een extra opleiding van drie jaar volgen om delen van het werk van de pastores over te nemen (na de 5-jarige theologische opleiding). Pastoraal werkers zijn de spil van de lokale parochies, maar de bisschoppen beschouwen hen als leken. En voor leken is in de kerk geen plaats meer.

Kardinaal Eijk heeft de extra opleiding voor pastoraal werkers in het aartsbisdom Utrecht onlangs stopgezet. Door de kerkfusies is er nu al een overschot aan dergelijke werkers, zegt de kardinaal. De pastoraal werkers hebben de kardinaal opgeroepen de opleiding te handhaven. “Zonder pastoraal werkers is de levende kerk ten dode opgeschreven” staat in hun klachtschrift.

Ik heb ondertussen contact gehad met mensen uit Brabant, Amersfoort en Zwolle over deze gang van zaken. Het blijkt dat overal de mensen de kerk verlaten en zelf groepjes vormen. Deze groepjes komen regelmatig bijeen in zaaltjes onder leiding van gepensioneerde priesters of paters.

Omdat er de komende tien jaar meer dan 100 kerken per jaar zullen sluiten, is er stichting Kerkelijk Waardebeheer opgericht. Zij bieden eerste hulp bij sluiting van kerkgebouwen.

Op donderdag 31 oktober 2013 organiseert deze stichting in de Geertekerk in Utrecht de themadag: (eerste) hulp bij kerksluiting. Daar komen allerlei aspecten van kerksluiting en het afstoten van kerkgebouwen aan de orde.

Dan worden ook de resultaten bekend gemaakt van de enquête van Kerkelijk Waardebeheer onder kerkbestuurders over de problematiek rondom kerksluiting.

André van Belkom

Musical Ruth

Van graf tot wieg

Zin om weer mee te doen?

Op vrijdagavond 30 augustus 2013 om 19.30 uur willen we voor het eerst bij elkaar komen om te starten met de nieuwste musical “Ruth”. Op deze introductieavond, in de kerkzaal van ”Het Erfdeel”, Atalanta 2 in Meppel (Oosterboer), is iedereen van harte welkom en wordt nadere uitleg gegeven.

Als musical projectgroep Meppel hopen dat er weer veel mensen meedoen en neem vrienden of vriendinnen mee! Het is voor jong en oud vanaf 12 jaar.

Informatie vragen en/of opgeven kan bij:

Marian van Kessel: tel.06-12950565 of tonmarvk@kpnmail.nl

Marja van Wieren: tel.06-51828698 of marjavanwieren@gmail.com

Herman Faber: tel.0522-253463 of hermanfaber@kpnmail.nl

St Stephanusparochie . . .

Leven in het geloof

Ik ben geen schrijver maar ik wil graag mijn gedachten delen in dit blad. Ik ben 13 en 14 aug, 2013 op bedevaart geweest naar Kevelaer en was geraakt door de 160 mensen die mee gingen om samen te bidden, zingen, vieren en hun liefde en devotie tot Maria te laten zien. Het was leuk en de sfeer was bijzonder heilig. In het bidden van de kruisweg was ik emotioneel (ben ik altijd als ik de kruisweg bid) want ik voelde het verdriet van Maria en Jezus. Hier zijn wij samengekomen om Maria te eren en Haar Zoon te verheerlijken door de vieringen dat wij meemaakten tijdens deze 2 dagen. Je waant je twee dagen in een andere wereld. Maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. Als wij dan weer thuis zijn moeten wij ons geloof ook beleven en uitdragen. Ik hoop dat de bedevaartgangers en andere gelovigen Jezus en Maria blijven volgen door de vieringen in de eigen parochie bij te wonen, regelmatig een rozenhoedje voor Maria thuis of in de kerk te bidden, het overwegen van de Kruisweg in de 40dagentijd, het sacrament van de biecht te ontvangen. Gelukkig komen velen elk jaar naar

Kevelaer om Jezus en Maria weer voor 2 dagen te ontmoeten en te bedanken voor alle genade in hun leven.

De zomer is bijna voorbij en er breekt weer een nieuwe periode aan voor je werk, school en je dagelijkse dingen. Dan zijn wij weer druk met alles dat wij willen doen en leuk vinden. Is het juist dan niet fijn om een rozenhoedje te bidden samen met de Heilige Maagd Maria die altijd voor u klaar staat in het Maria hoekje in onze kerk?

Het bidden van het rozenhoedje is nodig in deze tijd. Wij kunnen het sluiten van onze katholieke kerken tegengaan en ons geloof versterken als wij onszelf voeden met de Heilige Eucharistie en het bidden van de rozenkrans. Dit is geen ouderwetse gewoonte. De rozenkrans bidden en Jezus aanbidden in de Heilige Eucharistie is het beste wapen voor alle kwaad.

Ik ga vanaf september weer voor bij het bidden van de rozenkrans in onze St. Stephanuskerk in Meppel. Wij beginnen om 18:45 's avond op elke tweede dinsdag van de maand. In de Maria maanden oktober en mei bidden wij elke dinsdagavond op dezelfde tijd. Als wij met trots kunnen zeggen "Ik ben een kind van Maria" dan tonen wij onze liefde voor haar als kind door haar boodschap te gehoorzamen: "Bid, bid, bid altijd voor bekering voor alle zondaars. Bid de rozenkrans" (boodschap in Fatima).

Carmi Wortelboer-Orcullo

Bericht van de Projectgroep 50+

In februari 2009 zijn we vanuit de St. Stephanusparochie met een gespreksgroep voor "vijftig - plussers" gestart.

Met de mensen die hier belangstelling voor hadden, kwamen we in de loop van het seizoen 5 keer bij elkaar. We hebben met elkaar gepraat over verschillende levensvragen.

We doen dit in een veilige- warme omgeving, waar tijd en respect is voor ieders persoonlijke inbreng. Er wordt gepraat en er wordt geluisterd.

De onderwerpen worden door de groep ingebracht.

De gespreksgroep wordt begeleid door enkele leden van de wijk-contactpersonen onder supervisie van pastor Dorenda Gies.

Inmiddels zijn er 2 groepen. De eerste groep heeft nu 5 seizoenen gedraaid en de tweede groep 4 seizoenen. Veel deelnemers hebben aangegeven dat ze graag een vervolg willen. Toch zou het fijn zijn als er wat nieuwe

mensen bij zouden komen. Een frisse wind in de groep kan zeer positief zijn. Vooral als dat ook nog eens mannen zouden zijn.

Een mooi citaat van een van de deelnemers is :

“de gesprekken tijdens de samenkomsten doen voor mij deuren opengaan, waardoor ik een heel ander inzicht krijg in mijn geloof in deze moderne samenleving”

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag en op dinsdagmorgen in de benedenzaal van de St. Stephanus kerk.

De eerste keer in het seizoen 2013 – 2014 is voor de maandagmiddagsgroep : 7 oktober en voor de dinsdagmorgengroep 8 oktober . In het volgende parochieblad worden de andere data bekend gemaakt.

Bent u nieuwsgierig en hebt u ook soms de behoefte om met een aantal mensen over verschillende onderwerpen een goed gesprek te voeren of u wilt hierover graag eerst meer informatie, neem dan gerust telefonisch contact op met onderstaand telefoonnummer :

0522- 253909 (Annemarie Pragt)

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon van de parochie.

Namens de contactpersonen, de “projectgroep 50 plus”.

Jongerenactiviteit: LOCKED UP!

Op vrijdag en zaterdag 27-28 september worden jongeren uit de parochies Beilen, Meppel en Hogeveen uitgedaagd om te ervaren hoe het is vervolgd te worden wegens je geloof en tevens vervolgd christenen in andere landen een hart onder de riem te steken.

In het interactieve rollenspel/sponsoractie van Open Doors (<http://www.opendoors.nl/ons-werk/jongeren/locked-up/>) worden de jongeren zelf vervolgd en opgesloten, terwijl ze proberen hun geloof niet op te geven.

De activiteit begint op vrijdagavond 27 september met een gezamenlijke maaltijd, en gezellige activiteiten, afgewisseld met video's en informatie over christenvervolging. Zaterdagochtend begint het rollenspel, dat tot eind van de middag duurt.

Jongeren vanaf 12 jaar (of groep 8) mogen meedoen.
Voor de activiteit zijn verschillende vrijwilligers nodig (bijv. toneelspelers, koks, begeleiders, coördinatoren).
Meer weten? Neem dan contact op met Linda Bridges Karr (0593 542363; Linda@BridgesKarr.nl).

Raad van Kerken Meppel

Vredesweek 21 -29 september.

Dit jaar wordt de Vredesdienst gehouden in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.

De voorganger, de heer **H.van Dam**, zal met een bijbelse boodschap de dienst inleiden, waarna de uitgenodigde spreker van IKVPaxChristi, de heer **J.J.van Oosterzee**, iets zal vertellen over de situatie in Syrië en de contacten die de medewerkers hebben met de christelijke gemeenschappen en andere geweldloze groeperingen.

Op deze avond willen wij een boodschap van bemoediging zenden aan de verdrukte gemeenschappen en andere geweldloze groepen, een z.g. “vredesvlucht”(een bericht).

Nog napraten met de spreker is mogelijk bij een kop thee of koffie.

VEG GEBOUW, Julianastraat 32

Zondag 22 september, aanvang 19.00 uur

F.A.Kolder

C.J.Faber

Bisdom Groningen-Leeuwarden . . .

Op reis in het land van geloven: Pastorale School nieuwe stijl

Eind september begint ‘Op reis in het land van geloven’, een ontdekkingsreis voor mensen die hun geloof willen ontdekken en verdiepen. De reis voert ons door de vallei van de verhalen, langs het huis van de herinnering en de berg van de godsontmoeting en brengt zo het katholiek geloof in al zijn breedte en diepte ter sprake.

“Op reis in het land van geloven” bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst en 16 cursusavonden. De cursusavonden zijn steeds op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en vinden plaats in het bisdomhuis aan de Ubbo Emmiusingel 79 in Groningen.

De cursusdata zijn: Zaterdag 21 september (introductie); 2, 9, 16 en 23 oktober; 6, 13, 20 en 27 november; 8, 15, 22 en 29 januari; 5, 12, 19 februari; 5 en 12 maart.

De kosten voor heel de cursus bedragen €125,-, inclusief het cursusboek.

Eindverantwoordelijke voor de pastorale school is Stefan Mangnus, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs. Mevr. Els Mars is cursusleidster.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Stefan Mangnus

Tel: 050 – 4065888

Email: s.mangnus@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wereldmissiemaand (oktober) en Missiezondag 20 oktober 2013

Het is niet eens zo lang geleden dat mensen uit onze dorpen en steden wegtrokken om in verre landen de Blijde Boodschap te verkondigen. Na die grote bloeiperiode lijkt in onze dagen de aandacht voor Missie wat weggezakt. Het denken over Missie is veranderd. Het is veel meer tweerichting verkeer geworden. Wij geven geld en delen kennis maar de Kerk in ontwikkelingslanden heeft ons ook iets te bieden.

De Wereldmissiemaand oktober heeft dit jaar als thema : **‘Gods Woord’**. Katholieken zijn niet zo gewend zich te verdiepen in de H. Schrift. Wij vinden dat al snel te protestant. Maar in Tanzania, dit jaar het voorbeeldland voor de Missiemaand, kent men die schroom niet. Daar is van meet af aan de kerk opgebouwd vanuit kleine geloofsgemeenschappen.

Tanzania kent 8 miljoen katholieken. De kern van hun kerkelijk leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen (Small Christian Communities). In groepen van 10 tot 15 gezinnen komen zij wekelijks samen, om te bidden, Gods woord te delen en te praten over hun zorgen. Als het nodig is leggen zij een beetje geld bij elkaar zodat een zieke een goede behandeling kan krijgen of voor een kind schoolspullen gekocht kunnen worden. Leren, vieren, dienen én gemeenschapsvorming zijn met

elkaar verweven. Kerk-zijn in optima forma. Het zijn vitale cellen van gelovigen onderling. Zij kiezen zelf hun leiders. De pastor van de parochie bezoekt hen regelmatig en houdt contact met hen.

In ons land wordt voor de toekomst van onze kerk meer en meer gekeken naar deze kleine groepen van mensen die heel direct vanuit het woord van het Evangelie hun leven vieren, het overdenken en tot handelen komen. De kleine groep als Gods familie ter plekke.

Waar wij van onze geldelijke rijkdom delen, delen zij met ons hun geestelijke rijkdom. Zo komt Missie heel dichtbij en is het meer dan de moeite waard er aandacht aan te schenken. Lees bijvoorbeeld het verhaal van de Kleine Christelijke gemeenschap van Maua. Om 6 uur 's ochtends, vóór het werk en de school, komen ze samen. Daar putten ze hoop en moed uit.

Hebben wij ook niet behoefte aan zulke kleine groepen, waarin we de kracht en de hoop en de bemoediging van het Evangelie heel direct met elkaar beleven?

Ik wens u een inspirerende wereldmissiemaand toe.
En, o ja, vergeet de gelovigen in Tanzania niet.

Herman Agterhoek, missiesecretaris bisdom Groningen – Leeuwarden.

ONTMOETINGS DAG

Ontmoetingsdag

Voor mensen die hun partner verloren hebben

Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer de moeite waard kunt vinden.

In ieder geval is de verwerking van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, voor iedereen verschillend.

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden is zo'n groep, die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw

verlies. Zij organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze keer is dat de regio Drenthe. Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld om de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner hebben verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen en waarop u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt.

Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Wolvega, een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Donderdag 10 oktober 2013 van 10.00 tot 15.30 uur
parochiehuis Erica, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, Telefoon 0591-301444

Bijdrage in de kosten:

Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Daarvoor ontvangt u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf bij binnenkomst voldoen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met :

-Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans tel. 0591-351596

-Mw. M.H.A. Steen-Blom Tel. 0516-850820

-Mw. A. van Diepen-Galama 0527-252418



KRO, steeds meer de moeite waard!

Het is alweer enige tijd geleden, dat het laatste artikel is verschenen. Niet dat er in de tussentijd niets gebeurd is.

In verband met de fusie wachten wij nu op de goedkeuring door de Eerste Kamer van de Mediawet. Daarna worden allerlei juridische zaken in gang gezet, zodat de fusie per 1 januari 2014 zijn beslag kan krijgen. Recent is daarover al veel in de pers geschreven; al denk ik dat veel mensen wat anders aan hun hoofd hebben. In het komende seizoen zal de programma indeling en – inhoud veranderen; en dat betekent veel voor de medewerkers, die met andere collega's moeten samenwerken. Het is natuurlijk jammer voor de medewerkers, waarvan wij afscheid moeten nemen.

Veel mensen vragen ons over de toekomst van de gewaardeerde RKK programma's. Met steun uit de Ledenraad heeft de directie zich hierover gebogen, maar het is uiteindelijk afwachten hoe het met de Mediawet verder gaat. Ons ledental is daarvoor vooralsnog belangrijk!

In het voorjaar organiseerde onze Afdelingsraad een bezoek aan het gevangenis- museum in Veenhuizen. De belangstelling overtrof onze verwachtingen zodanig, dat wij het programma later hebben herhaald. Ook nu was het 'volle bak'. Wij bereiden nog een activiteit op 12 oktober voor. Dan staat een bezoek aan het woonwagendorp 'de Ark' in Emmen gepland. Dit 120 jaar oude dorp is de afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd, maar met behoud van de cultuur en de sterke tradities in die gemeenschap. Op 12 oktober willen wij – met de bewoners – iets laten zien van de geloofsbeleving daar. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een beter begrip van het dorp en zijn bewoners.

Het programma wordt eind september in de bladen geplaatst; dan komt er ook een bericht per e-mail hoe u zich kunt opgeven. Een gratis ledenactiviteit, die u niet mag missen!

Met vriendelijke groeten.

Dominic Brügemann, secretaris
KRO Afdelingsraad Groningen - Leeuwarden

Overgenomen van Katholiek.nl (voorheen Isidorusweb)

De Bossche kerk is terug bij af

“Onze kerk is weliswaar in deze wereld maar is niet van deze wereld”, was de openingszin waarmee bisschop Hurkmans een volle St. Janskathedraal welkom heette bij de viering van Maria ten Hemelopneming waarbij voor de uitvaart van bisschop Jan Bluysen ook een bescheiden plaatsje was ingeruimd. De viering die volgde onderstreepte die woorden. Is er ooit een concilie geweest om de kerk bij de tijd te brengen? De afscheidsviering van de laatste Nederlandse concilievader laat maar één conclusie over: de kerk die hem uitgeleide deed is niet van deze wereld en terug bij af.

Een kerkgangster van niet-katholieke huize vroeg me waarom in de uitvaart van de man waarvoor zij gekomen was in de lezingen, liederen en teksten zo'n onbeduidende plek was ingeruimd. Ik heb haar uitgelegd dat dit voortkomt uit de lange traditie in de katholieke kerk die aan vrouwen een prominentere plaats toedicht als haar dat beter uit komt en dat zelfs de clerus haar dan voorrang verleent. En dat klinkt toch plausibel bij het afscheid van een man die de ander altijd voor liet gaan en zelfs toestond voor te gaan ook als die niet tot de clerus behoorde of zelfs vrouw was.

De Bossche kerk van 2013 is weliswaar in deze wereld maar niet meer van deze wereld. Dat had ik meteen door. Het wemelde er immers van mensen in middeleeuwse klederdrachten naast een leger aan geestelijkheid gerangschikt in volgorde van belangrijkheid in kardinaalsrood, paars en met een paars randje. Soms bruin van een doorzonde vakantie en opvallend veel omdat ze zo bruin geboren waren: missionarissen uit India. Wel allemaal “gistelijk” en allemaal in volgorde van belangrijkheid welkom geheten. Het allerlaatste het gewone kerkvolk en ook de familie Bluysen.

Ik zag er ook Farizeeërs onbeschaamd rond lopen. Deze “Ayatolla's” zullen wel nooit kunnen bedenken dat de sterkte van geloven in zachte krachten aan het licht komt. Wie bisschop Bluysen gekend heeft weet dat zijn zachtheid zijn kracht was, zijn luisteren een bemoedigend spreken, zijn ruimte geven een mensen nabij blijven. Met geen woord is hij daarom door kerkelijke leiders van vandaag geprezen maar juist hooghartig beschimd. En ook bisschop Hurkmans wist het in zijn homilie niet verder te brengen dan een bloedloos curriculum vitae en dat viel me eigenlijk nog niet eens tegen.

Onder de mantel van Maria was iedereen laf weggekropen omdat ze niet konden en wilden zeggen wat leraar en herder Bluysen zo geliefd en inspirerend maakte ruim vijftig jaar lang. Het mocht niet gezegd waar hij pijn aan had geleden en waar veel mensen in de kerk met hem pijn aan lijdten.

De vrouwen en mannen die trouw de droom van het evangelie met Bluysen delen en dat op hun plek bescheiden volhouden, zaten niet vooraan, kwamen niet aan het woord maar worstelden een viering lang met bloedend hart en kromme tenen tussen weggaan en blijven en besloten het maar uit te houden omdat hun bisschop daar ook voor gekozen had. De hartelijke en persoonlijke woorden van een broer van de overleden bisschop aan het einde van de viering waren aanleiding applaus in te zetten en daarmee was genoeg gezegd. En voor een heel aantal zelfs teveel. “Als we het over de hemel hebben”, legde bisschop Hurkmans uit, “dan hebben we het niet zozeer over een plaats maar meer over een toestand.” Zoveel is duidelijk: de Bossche kerk is geen hemel, daar leek de toestand waarin de kerk onder leiding van bisschop Bluysen verkeerde veel meer op. Het spontane applaus toen zijn lichaam de kerk uit werd gedragen, kon niet worden misverstaan. Bluysen liet mensen in hun waarde en misschien kan de kerkleiding van vandaag zich dat ook een beetje eigen maken. En dan mogen ze van mij in de wereld blijven en zelfs niet van deze wereld zijn. Maar die wereld is mijn wereld niet. En bisschop Bluysen? Die is in de hemel opgenomen.

Henk Peters, Oss

Deze bijdrage is 15 augustus gepubliceerd op de [weblog van René Peters](#), wethouder te Oss, en verscheen teven als opiniestuk in het Brabants Dagblad van zaterdag 17 augustus. Met toestemming van René Peters doorgeplaatst op [Katholiek.nl](#).

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, 0522-261490

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 16 oktober.

Voor het nummer "Allerzielen" van het Stephanusvuur jaargang 58-6 moeten de bijdragen vóór 8 oktober bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 16 oktober tot 4 december.